



**NARRation – Aquisition
of Basic skills In Libraries
and Schools**



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



ΚΥΠΡΟΣ

Ο ΤΙΡΛΙΝΤΗΣ

Μια φορά και έναν καιρό, ζούσε ένας βασιλιάς ο οποίος είχε τρία παιδιά. Το μικρότερο τον έλεγαν Τιρλιντή.

Ο Βασιλιάς είχε ένα κήπο με διάφορα δέντρα. Ένα από τα δέντρα του ήταν η μηλιά. Η μηλιά του έκανε κάθε χρόνο από τρία χρυσά μήλα αλλά πριν ακόμα ωριμάσουν πήγαινε ο δράκος και τα έκοβε. Ο βασιλιάς ήταν πολύ λυπημένος και έτσι έβαλε το μεγάλο του γιο να μείνει ξύπνιος και να προσέχει τη μηλιά από το δράκο.

Ο μεγάλος του γιος συμφώνησε, αλλά όταν είδε τον δράκο να έρχεται καταπάνω του φοβήθηκε και κρύφτηκε. Αφού λοιπόν δεν τα κατάφερε ο μεγάλος του γιος, τον επόμενο χρόνο ο βασιλιάς αποφάσισε να στείλει τον δεύτερο γιο του. Όταν όμως είδε πως ούτε ο δεύτερος γιος του τα κατάφερε, τον τρίτο χρόνο έστειλε τον Τιρλιντή. Όταν ο Τιρλιντής είδε το δράκο να προσπαθεί να κόψει τα μήλα τον χτύπησε αμέσως με το σπαθί του και τον πλήγωσε στο χέρι. Ο δράκος έφυγε πληγωμένος και τότε ο Τιρλιντής έτρεξε χαρούμενος να πει στον πατέρα του τι είχε συμβεί.

Ο Βασιλιάς θεώρησε άξιο τον Τιρλιντή και του πρότεινε να γίνει Βασιλιάς και να πάρει το θρόνο του. Ο Τιρλιντής όμως αρνήθηκε καθώς ήθελε πρώτα να σκοτώσει το δράκο. Έτσι, ξεκίνησε με τα αδέρφια του να βρουν το δράκο, ακολουθώντας τις κηλίδες αίματος από την πληγή του. Με αυτό τον τρόπο έφτασαν στην σπηλιά του. Στη σπηλιά ο Τιρλιντής βρήκε τρεις βασιλοπούλες, τις οποίες είχε κλέψει ο δράκος για να τον υπηρετούν. Αφού εξήγησε στις Βασιλοπούλες το λόγο που βρισκόταν εκεί, αυτές προθυμοποιήθηκαν να τον βοηθήσουν, δίνοντας του οδηγίες για το πώς να τον σκοτώσει. Ο Τιρλιντής ακολουθώντας κατά γράμμα τις οδηγίες, κατάφερε να σκοτώσει το δράκο.

Χαρούμενος ο Τιρλιντής ανακοίνωσε στα αδέρφια του ότι σκότωσε το δράκο και ότι απελευθέρωσε και τις τρεις βασιλοπούλες. Έτσι, συμφώνησαν να τις παντρευτούν με την σειρά που θα έβγαιναν από την σπηλιά. Τα αδέρφια του όμως, όταν αντίκρισαν την τρίτη Βασιλοπούλα που ήταν και η πιο όμορφη, ζήλεψαν και καθώς τραβούσαν τον Τιρλιντή, ο οποίος έβγαινε τελευταίος από τη σπηλιά, τον άφησαν να πέσει και έφυγαν μαζί με τις Βασιλοπούλες. Η τρίτη Βασιλοπούλα όμως, υποψιάστηκε ότι αυτό θα συνέβαινε. Έτσι, πριν την βγάλουν από την σπηλιά εξήγησε στον Τιρλιντή, πως για να βγει, θα έπρεπε να πάει στην αυλή της σπηλιάς. Εκεί θα συναντούσε δυο πρόβατα. Το ένα πρόβατο θα ήταν άσπρο και το άλλο μαύρο. Το άσπρο πρόβατο θα τον ανέβαζε στον επάνω κόσμο, ενώ αντίθετα το μαύρο θα τον έπαιρνε στον κάτω κόσμο.

Όταν επουλώθηκαν οι πληγές του Τιρλιντή και βγήκε έξω στην αυλή όπως τον είχε συμβουλέψει η μικρή Βασιλοπούλα, είδε τα δυο πρόβατα να καβαγδίζουν. Προσπάθησε να πιάσει το άσπρο πρόβατο αλλά βρέθηκε το μαύρο στο χέρι του και έτσι τον κατέβασε στον κάτω κόσμο.

Στον κάτω κόσμο ο ήλιος ήταν πολύ δυνατός και ο Τιρλιντής ζεστάθηκε, κουράστηκε και έτσι κάθισε κάτω από ένα δέντρο και έκλεγε.

Ξαφνικά, άκουσε μικρά γεράκια να κλαίνε. Σηκώθηκε και είδε ένα φίδι το οποίο ήταν έτοιμο να τους επιτεθεί. Αμέσως ο Τιρλιντής πήρε το σπαθί του και το σκότωσε. Όταν επέστρεψε η μητέρα των γερακιών και είδε τον Τιρλιντή, όρμισε επάνω του, αλλά τα μικρά της εξήγησαν ότι τα είχε σώσει από το φίδι. Έτσι, η μητέρα γερακίνα τον ρώτησε τι μπορεί να κάνει για εκείνον για να τον ευχαριστήσει. Ο Τιρλιντής τη ρώτησε αν μπορεί να τον πάει στον επάνω κόσμο. Η γερακίνα συμφώνησε αλλά για να το κάνει αυτό του ζήτησε πέντε σφαγμένα αρνιά και πέντε παγούρια νερό τα οποία θα τα έπαιρναν μαζί τους στο ταξίδι. Όταν θα του έλεγε «κρά» θα της έδινε κρέας, ενώ όταν του έλεγε «κρό» θα της έδινε νερό.

Το παλικάρι δεν μπορούσε να σκεφτεί από πού θα έβρισκε τόσο πολύ νερό και κρέας. Όταν νύχτωσε είδε φως σε μια καλύβα, χτύπησε τη πόρτα και μια γριά άνοιξε. Της ζήτησε φαγητό και νερό. Η γριά του έδωσε φαγητό αλλά δεν είχε σχεδόν καθόλου νερό, μονάχα ένα ποτήρι. Στη συνέχεια, του εξήγησε ότι υπήρχε ένας δράκος στο ποτάμι, ο οποίος έπινε όλο το νερό. Ο δράκος δεν τους άφηνε νερό παρά μόνο αν του έδιναν για αντάλλαγμα κάποιον άνθρωπο να φάει. Η έλλειψη νερού δημιουργούσε πολλά προβλήματα στους κατοίκους. Έτσι, μη έχοντας άλλη επιλογή θυσίαζαν ανθρώπους ώστε ο δράκος να αφήνει το

Ο Τιρλιντής ζήτησε να μάθει που βρίσκεται η πηγή με το νερό. Ακολουθώντας το μονοπάτι που του είπε, βρήκε εκεί μια βασιλοπούλα να κλαίει. Η Βασιλοπούλα εξήγησε στον Τιρλιντή ότι βρισκόταν στην πηγή για να την φάει ο δράκος και έτσι η πόλη θα είχε για λίγο διάστημα νερό. Ο Τιρλιντής αποφάσισε να σκοτώσει το δράκο και να την απελευθερώσει. Ξάπλωσε να κοιμηθεί και είπε στη βασιλοπούλα να τον ξυπνήσει όταν δει τον δράκο. Έτσι και έγινε. Η Βασιλοπούλα όταν είδε το δράκο να πλησιάζει ξύπνησε τον Τιρλιντή. Ο δράκος είχε χαρεί βλέποντας τον Τιρλιντή πιστεύοντας ότι θα έτρωγε δυο ανθρώπους και έτσι θα άφηνε για περισσότερο καιρό το νερό στη πόλη. Όταν όμως πλησίασε και άνοιξε το στόμα του για να φάει την Βασιλοπούλα ο Τιρλιντής τον χτύπησε γλιτώνοντας έτσι την Βασιλοπούλα. Η Βασιλοπούλα δεν ήξερε πώς να τον ευχαριστήσει. Για να μπορεί να τον αναγνωρίσει έβαλε λίγο αίμα από τον δράκο στην πλάτη του. Ο Τιρλιντής επέστρεψε στο σπίτι της γριάς αλλά δεν της είπε τι είχε συμβεί.

Ο Βασιλιάς όταν είδε ότι γλίτωσε η κόρη του και ότι η πόλη είχε ξανά το τόσο πολύτιμο νερό, ζήτησε να μαζευτούν όλοι οι νέοι για να δει ποιος ήταν ο ήρωας που απάλλαξε την πόλη από το τόσο σοβαρό πρόβλημα. Για αντάλλαγμα θα τον πάντρευε με τη Βασιλοπούλα και θα του έδινε το βασίλειο του. Ο Τιρλιντής όμως δεν εμφανίστηκε.

Η γριά όμως πήγε στο Βασιλιά και του είπε πως φιλοξενούσε ένα παλικάρι το οποίο δεν είχε πάει στη συγκέντρωση των νέων. Έτσι ο Βασιλιάς έστειλε τους στρατιώτες του στο σπίτι της γριάς και τον πήραν στον βασιλείο του. Αμέσως η Βασιλοπούλα αναγνώρισε τον Τιρλιντή από το αίμα που είχε στην πλάτη του.

Ο Βασιλιάς ήταν πολύ χαρούμενος που τον βρήκε και του είπε πως για αντάλλαγμα θα τον πάντρευε με την κόρη του. Ο Τιρλιντής όμως αρνήθηκε, εξηγώντας του ότι είναι λογοδοσμένος και πως το σωστό θα ήταν να παντρεύει την κόρη του με κάποιον που αυτή αγαπάει. Ως αντάλλαγμα όμως, ο Τιρλιντής ζήτησε από το Βασιλιά να του βρει πέντε σφαγμένα αρνιά και πέντε παγούρια με νερό που ήταν σημαντική προϋπόθεση για το ταξίδι του προς τον πάνω κόσμο. Έτσι κι έγινε.

Επιστρέφοντας, αφού φόρτωσε στη γερακίνα τα πέντε αρνιά και τα πέντε παγούρια νερό ξεκίνησαν για τον επάνω κόσμο.
Όταν έφτασαν στον επάνω κόσμο ο καθένας πήγε στο τόπο του. Καθώς περπατούσε ο Τιρλιντής, βρήκε ένα βοσκό και του ζήτησε να ανταλλάξουν ρούχα.

Ο Τιρλιντής θυμήθηκε ότι οι Βασιλοπούλες που βρήκε στη σπηλιά του είχαν δώσει η μια φουντούκι, η άλλη αμύγδαλο και η τρίτη ένα καρύδι. Εκεί μέσα βρίσκονταν τα φορέματά τους. Έτσι, όταν πήγε στο τόπο του παρουσιάστηκε σαν φτωχός και πήγε σε ένα ράφτη για να δουλέψει.

Ο Βασιλιάς ήθελε να παντρεύει τις κόρες του. Για να παντρευτούν όμως, η πρώτη ήθελε φόρεμα που να χωράει σε φουντούκι.
Έτσι ο Βασιλιάς πήγε σε ένα ράφτη και ζήτησε να του φτιάξει το φόρεμα που ήθελε η Βασιλοπούλα.

Ο ράφτης άρχισε να κλαίει καθώς αδυνατούσε να φτιάξει αυτό που του ζήτησε ο Βασιλιάς. Ο Τιρλιντής άκουσε το ράφτη που έκλαιγε και αφού κατάλαβε το λόγο που βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση ανέλαβε να το φτιάξει αυτός. Έτσι ο Τιρλιντής έφτιαξε το φόρεμα όπως το υποσχέθηκε στο ράφτη και το πήρε στο Βασιλιά για να παντρεύει την Βασιλοπούλα.

Μετά από λίγο καιρό όμως θα παντρευόταν και η άλλη Βασιλοπούλα. Η Βασιλοπούλα ζήτησε το φόρεμά της να χωράει σε ένα αμύγδαλο. Ο Βασιλιάς τρέχει και πάλι στο ράφτη. Ο ράφτης όμως δεν ήξερε πώς να το φτιάξει και έτσι έβαλε ξανά τα κλάματα. Ο Τιρλιντής που και πάλι είχε ακούσει τον ράφτη να κλαίει υποσχέθηκε ότι θα τον βοηθήσει. Την επόμενη ημέρα ο ράφτης πήρε το φόρεμα στο Βασιλιά για να παντρεύει τη Βασιλοπούλα.

Εντωμεταξύ, στην πόλη έκαναν αγώνες και ένα από τα αγωνίσματα ήταν να σηκώσουν μια πολύ βαριά πέτρα. Κανένας δεν τα κατάφερε και τότε ο Τιρλιντής ζήτησε από τον Βασιλιά να δοκιμάσει να τη σηκώσει. Και τα κατάφερε. Ο Τιρλιντής εξήγησε στο Βασιλιά ότι είναι ο γιός του και του διηγήθηκε τι είχε συμβεί με τα αδέρφια του στη σπηλιά. Ο Βασιλιάς θύμωσε και για να τους τιμωρήσει τους έβαλε φυλακή και πάντρευε τον απελευθερώσει τα αδέρφια του, έκαναν μεγάλα γλέντια και κάλεσαν αρκετό κόσμο.